

ΠΑΡΩΡΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τοκ. Γραφείο
226
Αριθμός Αδείας
ΚΑΛΙΘΕΑ



ΕΛΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ



Κωδικός: 2187



ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ



Ιδρυτής-Εκδότης : ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ
Κεντρικά Γραφεία: ΠΟΝΤΟΥ 76 & ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, Τ.Κ. 176 72
Τηλ.: 210-95.91.831 & 210-95.79.209
Fax: 210-95.79.565, ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος σύνταξης: ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΙΔΗΣ
Πρώτοι στην Ενημέρωση
Τηλ. Θεσσαλονίκης: 2310 854.682
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1,5 €

ΧΡΟΝΟΣ: 30ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 295
20 Οκτωβρίου 2005
Η μεγαλύτερη παγκόσμια εφημε-
του Ποντιακού Ελληνισμού

Έτσι, για την ιστορία...

Διαβάσματα περασμένων χρόνων ή φρεσκάρισμα αρχαιικού υλικού, όταν έρχονται στη μνήμη και στο προσκήνιο την κατάλληλη στιγμή, το αποτέλεσμα ασφαλώς είναι θετικό, είναι χρήσιμο. Έτσι, ανατρέχοντας στο παρελθόν (28-10-1995) παίρνουμε αφορμή και εμπλουτίζουμε τα όσα επισημάνθηκαν τότε στην εφημερίδα Εξπρές (Σκριμπάς) και θυμίζουμε συγκρίσιμα γεγονότα, που όμως αντιμετώπιστηκαν με πολύ διαφορετικό τρόπο από τη διεθνή κοινότητα, αλλά και τους άμεσα εμπλεκόμενους λαούς.

1ον. Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκόσμιου πολέμου όταν διαλύθηκε η αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας, υποβάλλεται αίτηση στην τότε Κοινωνία των Εθνών (μετέπειτα Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών*) για να ενταχθεί σε αυτόν με το όνομα «Γερμανική Δημοκρατία της Αυστρίας». Η αίτηση όμως απορρίφθηκε διότι ο επιθετικός προσδιορισμός «Γερμανική» θεωρήθηκε ότι αντιβαίνει στο υπάρχον κράτος της Γερμανίας. Τελικά η χώρα αυτή εντάχθηκε στον ΟΗΕ με το όνομα ΑΥΣΤΡΙΑ.

Χάρτης Μακεδονίας

Η σιωπή των Βουλγάρων, η μαγκιά των Σκοπίων και η ...«ανωτερότητα» των Ελλήνων!



Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συνέπειες, δίπλα σε μία πανάρχαια γεωγραφικά περιφέρεια, μια κρατική οντότητα με το ίδιο όνομα, όταν μάλιστα αυτή μειονεκτεί σε εδαφική έκταση, σε πληθυσμιακή καθαρότητα, σε πολιτιστικό παρελθόν και χρονολογική εμφάνιση του ανομοιογενούς πληθυσμού της.

2ον. Όπως είναι γνωστό η ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) ιδρύθηκε το 1957 και οι έξι χώρες που την συναποτελούσαν ήταν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Δ. Γερμανία. Η τότε ΕΟΚ και σήμερα ΕΕ, απέρριψε την αίτηση εισόδου

Του ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΣΗ

της Μεγάλης Βρετανίας, με απαίτηση της Γαλλίας, επειδή κάτω ακριβώς από την Αγγλία και παρότι χωρίζονται από τη θάλασσα της Μάγχης, υπάρχει η Γαλλική επαρχία Βρετάνη. Έτσι υποχώρησε η Αγγλία και την 1-1-1973 εισέρχεται στη ΕΟΚ/ΕΕ μαζί με τη Δανία και την Ιρλανδία, με το επίσημο πλέον όνομα, Ηνωμένο Βασίλειο. Τον 1983 εισέρχεται σαν 10ο μέλος στην ΕΟΚ/Ε.Ε. και η Ελλάδα.

3ον. Η Σλοβενία αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σαν ανεξάρτητο κράτος όπως και η Κροατία, στις 15 Ιανουαρίου του 1992 και στις 22 Μαΐου γίνεται δεκτή σαν μέλος του ΟΗΕ. Τότε έκοψε χαρτονόμισμα όπως είχε κάθε δικαίωμα, αλλά έκανε το λάθος να χρησιμοποιήσει -όχι τον ήλιο της Βεργίνας, αλλά- ένα έμβλημα που απεικόνιζε μια αυτοκρατορική Αυστριακή πολυθρόνα. Τότε η Αυστρία, αντέδρασε έντονα, απείλησε ακόμη και με πόλεμο κατά της Σλοβενίας, αν δεν αποσυρόταν άμεσα το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα από τη κυκλοφορία. Και φυσικά αποσύρθηκε. Ειλικρινά δεν γνωρίζω αν υπήρχαν Αυστριακοί πολίτες που να είπαν αυτά που θα έλεγαν μερικοί δικοί μας. Ακόμη...

4ον. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, όταν ο στρατηγός Ντε Γκωλ επισκέφτηκε στον Καναδά το Γαλλικό Κεμπέκ, μόλις πάτησε το πόδι του στο έδαφος, αναφώνησε: Ζήτω το Γαλλικό Κεμπέκ! Αμέσως οι άνθρωποι της ασφαλείας, λέγεται ότι τον οδήγησαν στην αίθουσα επισήμων και σε πέντε λεπτά (5') τον ενημέρωσαν ότι πρέπει μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά να εγκαταλείψει τον Καναδά! Η ορθότητα ελέγχεται...

Φίλοι αναγνώστες, δεν σας τα θυμίζω αυτά, για να προκαλέσω την οργή σας. Όσοι τα γνωρίζουν όμως, νομίζω ότι δίκαια εξοργίζονται με αυτά που γίνονται και κάνουν σε βάρος μας και κυρίως με την αδικαιολόγητη, ακατανόητη ανοχή και αδιαφορία που δείχνουμε σε πολύ σοβαρότερα και κρισιμότερα περιστατικά, τα οποία σαφέστατα απειλούν ζωτικής σημασίας αξίες μας. Και δυστυχώς αυτοί που υπερασπίζονται αυτές τις αξίες, περιπαίζονται, χλευάζονται και ειρωνικά αποκαλούνται «ελληναράδες», από κάποιους άλλους. Σε όλους αυτούς τους «νονούς» έχω να δηλώσω ότι προσωπικά δεν αισθάνομαι ελληναράς, ούτε είμαι εθνικιστής με την έννοια που αποδίδουν στις λέξεις, αλλά απλά είμαι ένας γνήσιος Μακεδόνας πατριώτης που σέβεται την ιστορία, που αγαπά την πατρίδα του και τίποτα περισσότερο.

*Ο Καταστατικός Χάρτης των Η.Ε. υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου και τέθηκε σε εφαρμογή στις 24 Οκτωβρίου 1945, με την επικύρωση από τα 5 μόλις κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.